

Tages aner



1. version december 2017

Tages aner

*en gennemgang af hvad vi ved
om hans forfædre og deres
baggrund*

Mange kunne ha' gjort det anderledes.
Nogle kunne ha' gjort det bedre.
Men sådan har jeg nu gjort det, og
hvis jeg ikke havde gjort det,
var det måske aldrig blevet gjort

Jørgen Carsten Bloch (1717-73)

Tage Jensen Schmidts Aner

Tage Jensen Schmidt er født den 21. november 1926 i Farre Hede. Han giftede sig 4. januar 1953 med Thyra Andersen, som er født den 14. marts 1929 på Kulbjerggård i Farre.

Kort efter deres bryllup byggede de et statshusmandsbrug i Farre ved siden af Kulbjerggården. Boede der indtil de i 1994 flyttede til Skovby.

De har fået 4 børn - 7 børnebørn og til dato 4 oldebørn.

Men dette hæfte skal ikke beskæftige sig med den del – men alene se på Tages aner så langt tilbage som muligt.

Normalt når man laver en anebog starter man ved hovedpersonen og arbejder sig tilbage, men i denne her vil jeg vende det om og starte helt tilbage i de første lidt usikre aner, og så arbejde mig fremad gennem historien til vi når hovedpersonen.

Den sidste side i hæftet her er brugt på at vise en familie forbindelser jeg er stødt på i forbindelse med arbejdet.

Tages første aner kan findes - på hans fars side - i den slægtslinie der heri kaldes:

“**Aastrup linien**” kan føres tilbage til ca. 1615.

“**Vonsbæk linien**” kan føres tilbage til ca. 1646.

“**Gejlund/Skjød linien**” kan føres tilbage til ca. 1724.

”**Hammelev linien**” kan føres tilbage til ca. 1755.

“**Egtved linien**” kan føres tilbage til 1780.

”**Tages ane linien**” kan føres tilbage til 1822.

Tages aner har været lidt svære at komme igang med.

På begge hans forældres side har der været vanskeligheder ved at få begyndt.

Hans mor Agnes var i pleje hele sin opvækst.

Hans far Ludvig er født i et forhold, hvor hans mor var husbestyrerinde hos en noget ældre mand - men han vedgår sig fadderskabet - og jeg har derfor indlagt ham og hans aner i arbejdet her.

Kilder:

Til at finde ud af person sammenhængen har jeg anvendt MyHeritage som er et internetbaseret program som selv undersøger andres slægtsider og alle verdens mange registre.

Hertil selvfølgelig brugt kirkebøger og folketællinger i det omfang de er tilgængelige.

Tages aner - Gejlund / Skjød Linien



Direkte ane 6 generationer fra Tage

I 1724 fødes der på Skjød egnen en pige **Johanne Jensdatter** vi ved ikke andet om hende - men har set at hun ender sit liv på aftægt hos sin søn på Gejlund.

Direkte ane 5 generationer fra Tage

Hun får i 1752 sønnen **Jens Mogensen**. Han gifter sig den 1. juli 1783 med enken **Maren Nielsdatter** der bor på Gejlund. Maren er født i 1743. Hun var blevet gift 1. gang med Rasmus Nielsen Fogh - han døde den 4. april 1783 og knapt 3 måneder efter giftede hun sig med den noget yngre Jens. Med det ægteskab overtager Jens driften af Gejlund. Den 11. september 1785 døde Maren i barselseng. Jens giftede sig med Kirsten Jensdatter og de drev gården videre og han blev blandt udnævnt til Lægdsmand - som er en af sognets førende gårdmænd der har ansvaret for lægdsrullen. Jens døde den 23. april 1804.

Direkte ane 5 generationer fra Tage

I Brundt bor på en af gårdene et par **Maren Madsdatter** og **Peder Pedersen**. Maren er født i 1732 og Peder i 1727.

Direkte ane 4 generationer fra Tage

Den 15. maj 1760 får Maren og Peder sønnen **Mads Pedersen**. Han gifter sig med **Ane Jensdatter** der er født i Skjød i 1750. Ane dør den 12. juni 1817 og Mads dør den 25. december 1828

Direkte ane 4 generationer fra Tage

Maren og Mogens på Gejlund får den 11. september 1785 sønnen **Rasmus Jensen Fogh**. Som skrevet før dør Maren i barselsengen. Rasmus gifter sig den 28. juni 1806 med **Ane Katrine Pedersdatter** den er født i Skjød i 1788. De driver Gejlund. Ane Katrine dør den 1. maj 1833 Rasmus dør den 4. januar 1846.

Direkte ane 3 generationer fra Tage

Ane og Rasmus på Gejlund får 2 sønner. Den ældste **Jens Rasmussen** fødes den 8. april 1810. Ane og Mads fra Brundt får den 11. juli 1814 datteren **Ellen Marie Madsdatter**. De to gifter sig den 13. juni 1835 og overtager driften af Gejlund. Jens dør den 3. oktober 1850. Ellen Marie gifter sig igen den 3. oktober 1852 med Rasmus Laursen der driver Gejlund videre indtil efter 1860, hvor de flytter til Svendstrup som gårdmænd. Ellen Marie dør i Svendstrup den 2. januar 1898.

Direkte ane 2 generationer fra Tage

Ellen Marie og Jens på Gejlund får den 7. januar 1836 sønnen **Mads Jensen**. Læs mere om Mads på side 12 under Tages Aner

Tages aner - Aastrup Linien



Direkte ane 9 generationer fra Tage

Omkring 1615 er der i Aastrup lidt øst for Haderslev født en dreng **Iffuer (Iver) Nielsen**. Og der er født en pige **Maren Nielsen**. De to gifter sig og bosætter sig i Aastrup. Iffur dør den 28. oktober 1694 og Maren dør den 5. februar 1705.

Direkte ane 8 generationer fra Tage

Maren og Iffuer får i 1662 en datter **Maren Iffuersdatter**. Hun gifter sig den 16. september 1680 i Aastrup kirke med **Anthony Olufsen** der er født i 1642. De bosætter sig i Aastrup. Maren dør den 6. januar 1698. Anthony dør den 29. september 1727.

Direkte ane 8 generationer fra Tage

Et andet sted i Aastrup er det 1658 født en dreng **Jens Lassen**. og i 1661 er der født en pige **Anna Lauritsen**. De to gifter sig i Aastrup kirke den 19. juni 1690 og bosætter sig i Aastrup. Jens dør den 4. juli 1697 Anna dør den 21. maj 1738.

Direkte ane 7 generationer fra Tage

Anna og Jens får den 13. november 1692 en datter **Hanna Jensdatter**. Og Maren og Anthony får den 9. april 1693 sønnen **Hans Carl Antonissen**. De to gifter sig i Aastrup kirke den 27. august 1715. Og de bosætter sig i Aastrup. Hans dør den 26. maj 1752 og Hanna dør den 21. oktober 1759.

Direkte ane 6 generationer fra Tage

Hanna og Hans Carl får den 13. januar 1724 sønnen **Jens Hansen**. Han gifter sig den 15. juli 1751 i Aastrup kirke med **Maren Jessdatter** fra Vonsbæk linien. De bosætter sig i Aastrup - han ernærer sig som smed.

Tages aner - Vonsbæk Linien



Direkte ane 8 generationer fra Tage

I Vonsbæk der ligger 4 km fra Aastrup er der i 1646 født en dreng **Nis Geertsen**. 1660 er der i Bæk et par km væk født en pige **Maren Jensdatter**. de to gifter sig omkring 1695 og bosætter sig i Vonsbæk. Nis dør den 1. november 1726. Maren dør den 10. marts 1734.

Direkte ane 7 generationer fra Tage

Trina og Jens får den 22. april 1704 datterne **Anna Jensdatter** og Maren og Nis får den 7. april 1794 en søn **Jess Nissen**. De gifter sig i Vonsbæk kirke i 1722. De bosætter sig i Vonsbæk. Jess dør den 28. juli 1769. vil Anna dør den 24. oktober 1777.

Direkte ane 8 generationer fra Tage

Omkring 1680 er der i området født en mand **Jens Pedersen** - og i 1682 født i pige **Trina**. Vi ved ikke meget om dem, men ved at de i 1703 gifter sig og den 22. april 1704 får datteren Anna Jensdatter i Vonsbæk.

Direkte ane 6 generationer fra Tage

Anna og Jess får i 1725 datteren **Maren Jensdatter**. Hun gifter sig den 15. juli 1751 i Aastrup kirke med **Jens Hansen** fra Aastrup linien. De bosætter sig i Aastrup - han ernærer sig som smed. Jens dør den 23. september 1809 og Maren dør den 15 februar 1815.



Tages aner - Hammelev Linien



Jernhytten og Gammel Ladegård

Den slægtlinie der har givet navnet Schmidt stammer fra to lille spredt bebyggede landsbysamfund imellem Vojens og Hammelev som kaldes Jernhytten og Gammel Ladegård. Her levede der før i tiden mest landarbejdere og små husmænd i det Sønderjylland som historisk set skifter meget op igennem tiden. Ved folketællingen i 1803 er der bosat godt 200 personer i de to landsby samfund

Direkte ane 6 generationer fra Tage

Maren Jensdatter fra Vonsbæk linien og Jens Hansen fra Aastrup linien gifter sig den 15. juli 1751 i Aastrup kirke med Jens Hansen fra Aastrup linien. De bosætter sig i Aastrup - han ernærer sig som smed. Jens dør den 23. september 1809 og Maren dør den 15 februar 1815.

Direkte ane 5 generationer fra Tage

Maren og Jens får i juli 1755 en dreng **Jess Jensen** - og i Gammel Ladegård er der i 1765 født en pige **Bodil Marie Knudsdatter**. de to finder sammen og gifter sig omkring 1787. De bosætter sig i Gammel Ladegård

Direkte ane 5 generationer fra Tage

I Jernhytten bor der en husmand/landarbejder der er født omkring 1770 **Niels Christensen** - og hans kone der er født omkring 1762 **Magarethe Nilses**.

Direkte ane 4 generationer fra Tage

Bodil Marie og Jess i Gammel Ladegård får i 1797 sønnen **Christen Jessen**. Og Magarethe og Niels i Jernhytten får i 1796 datteren **Anne Marie Nielsdatter**. Anna Marie og Christen gifter sig omkring 1824 og bosætter sig til leje i et hus i Jernhytten og han ernærer sig som smed og får hurtigt det tyske navn for smed hæftet på sit navn Schmied. Deres 4 børn får kun efternavnet Schmidt. Vi ved ikke hvornår de dør, men ved folketællingen i 1860 er Anne Marie enke og bor som inderste hos en af sine sønner.

Direkte ane 3 generationer fra Tage

Et af de 4 børn de får er **Rasmus Schmidt** der fødes den 8. december 1838. Han gifter sig med **Mette Skou Lauridsen** fra Egtvedlinien.



Socialklasser på landet

I landbruget var der tre grupper af jordejere (godsejere, gårdejere og småbrugere) og tre grupper af arbejdere (landarbejdere, daglejere og tyende).

Godsejere og proprietærer

Godsejere og proprietærer havde meget mere jord, end de selv kunne dyrke. Derfor kunne et gods være en stor arbejdsplads med mange ansatte både inde og ude. I travle perioder måtte godsejeren også betjene sig af daglejere. Faktisk var godsejeren tit optaget af andre ting end jordbrug. Traditionelt havde godsejerne stor indflydelse i lokalsamfundet, både økonomisk og politisk.

Gårdejerne

Gårdejerne eller gårdmændene havde familielandbrug, der ofte gik i arv fra generation til generation.

Gårdejeren havde som regel også for meget jord til, at han helt selv kunne drive bruget. Han fik typisk hjælp af store sønner og tjenestekarle. Indendøre blev konen i huset, madmor, assisteret af en tjenestepige eller en halvvoxsen datter, når der skulle laves mad til et stort folkehold. En god dansk gård gav normalt familien en økonomisk tryk tilværelse. I Danmark var gårdmændene i kraft af deres antal og selvforståelse en meget vigtig politisk gruppe både lokalt og på landsplan.

De små jordejere

Den største gruppe af jordejere var dog dem, som kun ejede noget eller en smule jord.

Boelsmanden ejede noget jord, og de mest "velstående" kunne undertiden gå for at være en gårdmand.

Parcellisten og afbyggeren havde lidt jord.

Husmanden havde sit hus - og så kun en lille smule jord.

Fra 1899 begyndte staten dog at støtte opkøb af jord, og de såkaldte statshusmandsbrug opstod. Et statshusmandsbrug skulle næsten pr. definition være et jordbrug, der lige præcis var stor nok til at brødføde en familie. Ofte måtte husmanden dog supplere sin indtægt ved en gang imellem at tage arbejde hos f.eks. godsejeren.

Hvor penge gav både godsejeren og gårdejeren muligheder for såvel luksus som bedre landbrugsredskaber etc., var de små jordejeres økonomi i hovedtræk baseret på selvforsyning. Der var ingen luksus og yderst ringe muligheder for at forbedre sin sociale status.

Arbejderne

Som nævnt var der også tre typer arbejdere. Der var landarbejderne, daglejerne og tyendet.

Landarbejderne boede ofte til leje i et lille hus med en køkkenhave til, somme tider med en lidt større køkkenhave og så kunne de også kaldes innsiddere. Deres liv var ikke meget anderledes end daglejernes, som blot fik arbejde for én dag ad gangen. Fagforeninger fandt kun meget langsomt fodfæste på landet, og landarbejdernes tilværelse afhang meget af godsejerens nåde og barmhjertighed.

Der kunne være andre beskæftigelsesmuligheder end hos den store gårdejer og godsejeren. Der foregik anden virksomhed på landet end lige traditionel landbrugsdrift. I nogle egne var der f.eks. mulighed for tørvedrift, hvor man udvandt tørv til brændsel. I andre egne var der basis for teglværksdrift.

Den sidste gruppe af arbejdere på landet var tyendet. Tyendet var som regel sikret mad og sultede vel ikke sådan som landarbejder familien utvivlsomt gjorde af og til. Men deres værelse hos arbejdsgiveren, kammeret, måtte de ofte dele med en anden og undertiden var det ude i stalden. Værst stod det dog til med deres rettigheder. Husbonden kunne stort set gøre, hvad han ville. Han kunne også "revse" sit tyende, altså slå uden at det fik konsekvenser. Revselsesretten over tyende bortfaldt først i 1921.

De fattigste

Den laveste sociale klasse kaldte man fattiglem/almisseselem. Det betød at man var forsørgt af fattigvæsenet f.eks. på en anstalt eller på landet på fattiggården.

Fattighjælpen var ikke en velfærdsydelse som idag, men blev fulgt af indskrænkninger i de borgerlige rettigheder. Det var især tab af valgret og retten til frit at vælge ægteskab.

Fattighjælpen blev givet med meget beskedne bidrag, ofte som naturalier. Fra 1860erne blev det almindeligt at man oprettede fattiggårde, hvortil man henviste de fattige i sognet. Tanken var, at de fattige skulle leve af deres arbejde på gården og haven og måske fremstille ting der kunne sælges. Fattiggården blev ledet af en bestyrer ansat af sognerådet.

Anbringelse af børn og ældre på fattiggården sammen med sociale tilfælde gav fattiggårdene et dårligt ry, og efter stor offentlig kritik blev de efterhånden nedlagt. Udover fattiggården indrettede en del sogne specielle fattighuse, som primært skulle skaffe de nødlidende i sognet, især ældre, et sted at bo.

Tages aner - Egtved Linien



Direkte ane 5 generationer fra Tage

Omkring 1780 fødes der i Starup sydvest for Vejle en dreng **Christen Christensen** og en pige **Mette Knudsdatter**. De gifter sig. Vi ved ikke mere om dem.

Direkte ane 5 generationer fra Tage

Lidt derfra i Rugsted ved Egtved er der en gårdejer **Søren Pedersen** der er født i 1779. Hans kone **Mette Hansdatter** er født i 1786.

Direkte ane 4 generationer fra Tage

Mette og Christen i Starup får i 1813 en søn **Laurits Christensen**. Mette og Søren i Rugsted får i 1819 datteren **Karen Pedersen**. De to gifter sig omkring 1840 og bosætter sig som gårdmænd i Egtved.

Direkte ane 3 generationer fra Tage

Karen og Laurids får den 8. august 1844 datteren **Mette Skou Lauridsen**. Hun gifter sig med **Rasmus Schmidt** fra Hammelevlinien. Vi ved ikke hvor det sker men - eller hvornår det sker - men efter krigen i 1864 bliver Hammelev området jo Preusisk og mon ikke det er det der får parret til at flytte nordpå til Vonsild, hvor de 1. gang kan findes i folketællingen i 1880. Der bor de til leje i et hus og han er opført som daglejer ved agerbrug. Vonsild ligger jo få kilometer nord for grænsen. I 1894 flytter de til Fredericia og han bliver arbejdsmand - de bosætter sig i et hus på Nørremark i Fredericia. Vi ved ikke hvornår Mette dør - men kan se i kirkebogen at Rasmus den 28. januar 1920 dør. I følge optegnelsen ved at indebrænde.

Direkte ane 2 generationer fra Tage

Mette og Rasmus får den 1. oktober 1873 datteren **Ane Marie Kristine Schmidt**. Ane Marie får den 27. oktober 1899 sønnen Kristian Schmidt. Hun føder hjemme ved forældrene i Nørremark i Fredericia - udlagt som barnefar bliver Mejeribestyreren i Boulstrup Niels Andreas Sørensen. Ane Marie tager herefter til Farre Hede og får plads som husbestyrerinde hos **Mads Jensen** - fra Skjød Linien

Tages aner - Linien



Direkte ane 3 generationer fra Tage

I Hundslund er der den 22. oktober 1822 født en dreng **Peter Mikkelsen** - han gifter sig med **Ane Marie Sørensdatte** der er født i 1838 i Hundslund. De bosætter sig som gårdmænd i Tvingstrup. Ane Marie dør den 27. april 1889. Ved folketællingen i 1906 bor Peter hos sin datter i Tvingstrup. Peter dør den 30. januar 1908.

Direkte ane 2 generationer fra Tage

Ane Marie og Peter får den 27. marts 1874 datteren **Else Katrine Mikkelsen**. I 1890 er hun 16 år gammel tjenestepige på en gård i Søvind.

Direkte ane 2- 1 generationer fra Tage

Ane Marie Kristine Schmidt bliver omkring 1900 ansat som husbestyrerinde hos **Mads Jensen** på Farre Hede. Mads Jensen er født i 1836 på Gejlund i Skjød og kommer kort efter 1863 til Erslevgård ved Nørre Galten som bestyrer. Ejeren der er netop død kun 35 år gammel og efterladt sin 26 årige kone Nikoline Dorteia Christiansen og 2 mindreårige børn ene om gårdens drift. Mads og Nikoline bliver gift i juni 1865 og de får sammen 6 børn. De forlader Erslevgård og bliver bestyrerpar på Borupgård vest for Randers. Vi ved ikke hvad der sker, men i 1890 er Nikoline bosat i Vinterslev skole som husbestyrerinde for førstelæreren som er en af hendes sønner fra det 1. ægteskab. Mads er flyttet ind på en gård i Svenstrup hos sin moder og hendes nye ægtemand. - Mads overtager så et af husmandstederne på Farre Hede og omkring 1900 ansætter han så Ane Marie Kirstine Schmidt som husbestyrerinde. Mads er her 64 og Ane Marie er 27 og enlig med et barn på omkring 1 år. Den 25. august 1902 føder Ane Marie en søn **Ludvig Jensen Schmidt** I kirkebogen står der at Mads Jensen vedgår faderskabet. Mads dør den 13. februar 1916 - og bliver begravet i Sporup - han er her ved døden stadig gift

med Nikoline, der stadig bor i Vinterslev skole. Da hun senere dør bliver hun begravet på Nørre Galten Kirke i samme grav som hendes første mand. Ane Marie overtager husmandsstedet på Heden. Ane Marie dør i 1969 i Hammel.

Direkte ane 1 generationer fra Tage

Else Katrine Mikkelsen får den 7. februar 1901 datteren **Agnes Mikkelsen**. Else boede der hos sin storesøster og hendes mand i Tvingstrup - der oplyses ikke noget om hvem faderen er - men der går besked til Gangsted sogn, hvor hun opholdt sig som tjenestepige på Stenbjerggaard på 10 måneders dagen for fødslen. Vi ved ikke meget om hvad der sker, men i 1906 er Agnes plejebarn hos et daglejerpar i sognet. Agnes kommer kort derefter på Bjerre Børnehjem og i 1909 kommer hun til Sjelle som plejebarn hos husmand Hans Laursen. Hun blev konfirmeret i Sjelle kirke den 11. april 1915. Ved folketællingen året efter er hun registreret som tjeneste pige på husmandstedet - der i mellemtiden er overtaget af Hans Laursens søn Anders Skriver Laursen. Agnes biologiske mor Else dør på Horsens Sygehus den 16. november 1915 - Else er der registreret som tjenestepige på en gård i Tvingstrup. Agnes gifter sig med **Ludvig Jensen Schmidt** den 4. marts 1924 i Sjelle Kirke og hun har der hendes husbond Anders Skriver til at føre sig op. Efter brylluppet bosætter de sig i Farre Hede.

Direkte ane 0 generationer fra Tage

Agnes og Ludvig får hurtigt - den 14. april 1924 Oda - den 1. august 1925 Anna - den 21. november 1926 Tage og den 1. maj 1928 Maja. Ved de 3 første barndåb er Ludvig registreret som arbejdsmand. Da Maja døbes i 1928 er Ludvig købmand i Farre Hede. I 1930 bor de i Aptrup ved Sall. Den 4. september 1933 dør Agnes på Amtssygehuset i Hammel. Ludvig dør i Thorsø i 1978.



Købmanden på Farre Hede - billedet er fra ca. 1910

Kontakt mellem familier!



Anna Marie Schmidt fødes i Farre.

Hendes far **Tage Schmidt** er født den 21. november 1926 i Farre Hede.

Hans far **Ludvig Schmidt** er født den 25. august 1902 i Farre Hede.

Hans far **Mads Jensen** er født den 7. januar 1836 i Gejlund ved Skjød.

Hans far **Jens Rasmussen** er født den 8. april 1810 i Gejlund ved Skjød.

Hans lillebror **Jens Christian Rasmussen** er født den 15. maj 1824 i Gejlund ved Skjød.

Hans datter **Ane Cathrine Jensen** er født den 13. januar 1853 i Skjød.

Hendes søn **Anton Kristian Jørgensen** er født den 29. maj 1893 i Skjød.

Han gifter sig den 18. oktober 1914 med **Ane Jacobsen** der er født den 6. februar 1891 i Voldby.

Hendes lillebror **Ejnar Jacobsen** er født den 13. august 1900 i Voldby.

Hans datter **Ellen Jensen** er født den 15. juli 1926 i Voldby.

Hendes søn **Leif Jensen** er født i Mørke.

Anna Marie og Leif flytter sammen og bliver gift.

* * *

Altså: Anna Maries oldefar er fætter til Leifs mors fasters svigermor.